

Τιμούμε -υποτίθεται-στις ΗΠΑ την επέτειο της έναρξης της επανάστασης των Ελλήνων στα 1821. Κάνουμε πανάκριβες παρελάσεις "καρνάβαλους" διάρκειας 2-3 ωρών, μία φορά τον χρόνο. Ανήμερα της 25ης Μαρτίου, πρεσβεία και προξενία μας στις ΗΠΑ είναι...κλειστά, εξαιτίας της ...αργίας. Κλειστά είναι και στις αργίες των ΗΠΑ. Με εξαίρεση αυτό της Νέας Υόρκης, τα υπόλοιπα δεν κάνουν ούτε μία μικροδεξίωση -τα τελευταία χρόνια- που δεν έχει κόστος, γιά την εθνική ημέρα της Ελλάδας. Ούτε η πρεσβεία.

Το μεγαλύτερο πρόβλημα όμως δεν είναι αυτό. Γιά δεκαετίες, η οργανωμένη Ομογένεια και οι "τουρίστες" διπλωμάτες μας στις ΗΠΑ, δεν τιμούν Αμερικανούς φιλέλληνες, που πολέμησαν στο πλευρό των Ελλήνων στην επανάσταση του '21. Γιά την ακρίβεια, ΟΥΔΕΠΟΤΕ τίμησαν φιλέλληνες που πολέμησαν στην Ελλάδα στην επανάσταση του 21 ή πόλεις στις ΗΠΑ, που πήραν το όνομα της Ελλάδας ή ηρώων της επανάστασης, γιά να τιμήσουν την Ελλάδα και τους ήρωές της. Πιθανά, ως άσχετοι οι των Οργανώσεων, να μην γνωρίζουν την ύπαρξή τους. Αλλά θα περίμενε κανείς οι διπλωμάτες της Ελλάδας να είχαν έστω μία

## Επανάσταση 1821, Αμερικανοί φιλέλληνες και η εντυπωσιακή ανυπαρξία ομογενειακών Οργανώσεων και Ελλήνων διπλωματών στις ΗΠΑ

στοιχειώδη γνώση. Αποδείχτηκε ότι ούτε αυτή διαθέτουν. Υπερτερούν όμως σε "τουρισμό" και καλοπέραση, αδιαφορώντας γιά τα υπόλοιπα.

Ακόμα χειρότερα, όταν των διπλωματών μας τους τίθεται το ζήτημα των Αμερικανών φιλελλήνων ή πόλεων που πήραν το όνομά τους γιά να τιμήσουν τον αγώνα των Ελλήνων, αδιαφορούν ή βρίσκουν χαζές δικαιολογίες γιά να αποφύγουν.

Επιβεβαιώνοντας έτσι τον κανόνα ότι οι Έλληνες διπλωμάτες στις ΗΠΑ είναι "τουρίστες", κατά πλειοψηφία αστοιχείωτοι και άχρηστοι, με τη νεοελληνική νοοτροπία του Έλληνα δημόσιου υπάλληλου και με ότι αυτό συνεπάγεται: Ανεπίδεκτοι μάθησης και με εμφανές το κόμπλεξ κατωτερότητας, που πάντα βρίσκουν μία φτηνή δικαιολογία "αυτοπροστασίας". Άρα είναι ανίκανοι.

Κι αν κρίνουμε από το γεγονός ότι τελευταία ασχολούνται με οινο-καφενειακή πολιτική (γαστρονομία, δοκιμή κρασιών, μεζεδάκια και... ντολμαδάκια) σε πρεσβεία, προξενεία, γραφεία



Η ελληνική σημαία τοποθετήθηκε με την πρωτοβουλία και ενέργειες ενός Έλληνα κατοίκου της πόλης ΥΨΗΛΑΝΤΗ

### Ο "Λαφαγιέτ της ελληνικής Επανάστασης", Βοστώνη



Samuel G. Howe, "the Lafayette of the Greek Revolution"

Ο ιατρός Samuel Gridley Howe πήγε στην Ελλάδα λίγο μετά την έναρξη της επανάστασης του '21, αγωνίστηκε πολεμώντας μαζί με τους ξεσηκωμένους Έλληνες και πρόσφερε τις υπηρεσίες του ως ιατρός και φιλάνθρωπος.

Ο Howe λίγο μετά την αποφοίτησή του από το πανεπιστήμιο Brown και την απόκτηση ειδικότητας από την ιατρική σχολή του Harvard (1824), με ενθουσιασμό και έχοντας ως πρότυπο τον λόρδο Βύρωνα, πήγε στην επαναστατημένη Ελλάδα. Στα 1827 επέστρεψε στην Βοστώνη, όπου επιδόθηκε στην συλλογή χρημάτων και αγαθών γιά τον εξαθλιωμένο λαό της Ελλάδας.

Συγκέντρωσε το αστρονομικό γιά την εποχή ποσό των 60.000 δολ., εξαιτίας του φιλελληνισμού των Αμερικανών, που ήταν στο πλευρό των επαναστατημένων, αγωνιζόμενων Ελλήνων.

Τα χρήματα και τα αγαθά διατέθηκαν από τον ίδιο -που επέστρεψε στην Ελλάδα- στον δεινοπαθούνα λαό της, βασικά στην Αίγινα, στην Κόρινθο, όπου ο Howe δημιούργησε καταυλισμούς.

Γιά τον αγώνα του υπέρ της επαναστατημένης Ελλάδας και των Ελλήνων, τον ιατρό Howe αποκαλούσαν "ο Λαφαγιέτ της ελληνικής επανάστασης". Στα 1828 δημοσίευσε ένα βιβλίο με τον τίτλο "Historical Sketch of the Greek Revolution". Στα 1909 δημοσιεύτηκε ένα ακόμα βιβλίο από την κόρη του συγγραφέα-ποιήτρια Laura Elizabeth Howe Richards, που αναφερόταν στην ζωή και προσφορά του μεγάλου φιλέλληνα, με τον τίτλο "Letters and Journals of Samuel Gridley Howe".

Ο τάφος ενός εκ των κορυφαίων Αμερικανών φιλελλήνων, που πολέμησαν στο πλευρό των Ελλήνων στην επανάσταση του '21 και βοήθησαν ουσιαστικά τον λαό της Ελλάδας, του ιατρού Samuel Gridley Howe, είναι στο εθνικό κοιμητήριο Mount Auburn Cemetery, που έχει αναγνωριστεί ως "ιστορικός τόπος", στην Βοστώνη.

Ουδέποτε γενικός Πρόξενος της Ελλάδας, πήγε να καταθέσει έστω ένα στεφάνι στον τάφο του ανήμερα 25ης Μαρτίου ή οποιαδήποτε ημέρα, όσο υπάρχει Προξενείο στην Βοστώνη. Η Ελλάδα ουδέποτε τίμησε τον "Λαφαγιέτ της ελληνικής επανάστασης", που πολέμησε στο πλευρό των Ελλήνων και βοήθησε τον λαό της Ελλάδας.

Οι επισκεπτόμενοι την Βοστώνη συχνά, Έλληνες υπουργοί και πολιτικοί, ουδέποτε ενδιαφέρθηκαν. Αγνοούν και την ιστορία του Howe.

Γιά την τοπική, άσχετη και αστοιχείωτη "οργανωμένη Ομογένεια", δεν χρειάζονται σχόλια.

Τύπου ή συνεργασία με την καταστροφική αχρηστία της τυχοδιωκτικής "οργανωμένης Ομογένειας", τότε το κακό είναι ακόμα χειρότερο.

Έτσι, όχι μόνο την 25 Μαρτίου, αλλά και ουδέποτε αφιέρωσαν μία ώρα από τον χρόνο τους, να πάνε μία έστω φορά να καταθέσουν ένα στεφάνι, να πουν ένα ευχαριστώ στο δημοτικό συμβούλιο, να κάνουν κάτι που να δείχνει ότι η Ελλάδα τιμά τους Αμερικανούς που πολέμησαν, πρόσφεραν, θυσιάστηκαν γι' αυτήν, στην επανάσταση ή την τίμησαν. Η ίδια θλιβερή κατάσταση απραξίας γιά πολλές δεκαετίες. Γι' αυτό οι Αμερικανοί, που μας θεωρούν γραφικούς, μας έχουν ταυτίσει μόνο -και όχι άδικα- με "ώπα", σουβλάκι, μπακλαβά και τσιφτετέλι.

Γιά τους γνωρίζοντες, οι διπλωμάτες μας ασχολούνται με πολύ πιο...ενδιαφέροντα γι' αυτούς πράγματα: Θεάματα, εστιατόρια, δείπνα κλπ.

Και όταν τους θίγεις τέτοια σημαντικά ιστορικά ζητήματα, που η μικρή αξιοποίησή τους θα τιμήσει την Ελλάδα πάνω από όλα και θα την κάνει σεβαστή στον αμερικανικό λαό, αδιαφορούν και αποφεύγουν, ακόμα και να τα συζητούν.

Στις δίπλα στήλες κάνουμε μία μικρή αναφορά σε τρεις μόνο περιπτώσεις (γιά τώρα). Τα συμπεράσματα, δικά σας.

Σημ.: Αναλογιστείτε αν π.χ. η πόλη Greece (Ελλάδα) στην Πολιτεία Νέας Υόρκης ονομαζόταν "Τουρκία" ή "Ισραήλ" τι θα έκαναν οι κυβερνήσεις τους και οι Ομογενείς τους στις ΗΠΑ... (Γ. Λ.)

#### Αναγνώριση αγώνα Ομογενή

Ο Ομογενής Παναγιώτης Νικολόπουλος στο Σικάγο, έβαλε "στοίχημα ζωής" την ανάδειξη των Αμερικανών φιλελλήνων. Μόνος, χωρίς βοήθεια και θα λέγαμε "εχθρότητα" από το τοπικό Προξενείο της Ελλάδας και τις τοπικές ημιδιαλυμένες ελληνικές Οργανώσεις

Έπεισε πρόσφατα τον δήμαρχο της πόλης να στηθεί σε κεντρικό σημείο της Σικάγου "Μνημείο Αμερικανών Φιλελλήνων Επανάστασης '21". Οι πράξεις του ίσαμε σήμερα πολύ σημαντικές, με κορυφαία την υιοθέτηση από τα αμερικάνικα ταχυδρομεία (2011) γραμματόσημων με τις μορφές Αμερικανών Φιλελλήνων (Τζάρβις και άλλων).



#### Η πόλη Υψηλάντη, Μίσιγκαν

Στην Πολιτεία Μίσιγκαν, πριν το Νητρώιτ. Δυόμιση ώρες οδικά από Σικάγο, έδρα του γενικού Προξενείου της Ελλάδας με... "ευθύνη" και γιά γειτονικές Πολιτείες. Η πόλη πήρε το όνομά της, Υψηλάντη, τον Απρίλιο του χρόνου 1825, γιά να τιμήσει την επανάσταση των Ελλήνων και τον μεγάλο αγωνιστή.

Σε κεντρικό σημείο της πόλης, υπάρχει και ανδριάντας-προτομή του ήρωα της επανάστασης Δημήτριου Υψηλάντη, του αρχηγού δηλαδή της Φιλικής Εταιρίας, αρχιστράτηγου των επαναστατικών ελληνικών δυνάμεων από Ιούνιο 1821 και αδελφού του Αλέξανδρου Υψηλάντη.

Όσο υπάρχει γενικό Προξενείο της Ελλάδας στην περιοχή (με έδρα Σικάγο) ουδέποτε γενικός Πρόξενος επισκέφθηκε την πόλη γιά να καταθέσει έστω ένα στεφάνι στην προτομή του Δ. Υψηλάντη, να πει ένα "ευχαριστώ" στο δημοτικό της Συμβούλιο. Πιθανά αγνοεί την ύπαρξη της πόλης και του ανδριάντα του Υψηλάντη από τον οποίον πήρε το όνομά της.

Η Ελλάδα, ουδέποτε τίμησε την πόλη, αγνοεί πιθανά και την ύπαρξή της. Οι επισκεπτόμενοι το Σικάγο Έλληνες υπουργοί και πολιτικοί, ουδέποτε ενδιαφέρθηκαν. Πιθανά αγνοούν και την ύπαρξη της πόλης Υψηλάντη. Γιά τις τοπικές γραφικές και αστοιχείωτες ελληνικές Οργανώσεις (Σικάγου βασικά και Νητρώιτ) δεν χρειάζονται σχόλια.



Ο τάφος του Howe στο εθνικό Κοιμητήριο Mount Auburn, Βοστώνη

### Η πόλη Ελλάδα, στα βόρεια της Πολιτείας Νέας Υόρκης

Στην Πολιτεία Νέας Υόρκης, στα βόρεια ("ευθύνη" του γενικού Προξενείου Νέας Υόρκης), υπάρχει η πόλη Greece (Ελλάδα). Στο ιστορικό της αναφέρει ότι μετονομάστηκε έτσι στις 22 Μαρτίου 1822 γιά να εκφράσει την συμπάθεια της "στον αγώνα των Ελλήνων γιά ανεξαρτησία από τους Τούρκους". Τον τελευταίο έναν αιώνα, μόνο ένας γενικός πρόξενος, κατά τύχη, πέρασε από εκεί (1995, Μάνεσης).

Στον ταρινό γενικό Πρόξενο και στους 4 προηγούμενους, ο γράφων έθεσε το ζήτημα της ύπαρξης της πόλης και της ιστορίας της, με την παρώτρυνση, μία -έστω- φορά στην θητεία τους να αφιερώσουν μία ημέρα -έστω- σε αυτήν, να πουν ένα ευχαριστώ στο δημοτικό Συμβούλιο, να αναγνωρίσουν την τιμή που κάνουν στην Ελλάδα. "Φωνή βοώντος σε κουφούς-τουρίστες". Αποτέλεσμα, μηδέν. Από την "οργανωμένη Ομογένεια" Νέας Υόρκης, δεν περιμένει κανείς κάτι καλό στο ζήτημα της πόλης Ελλάδα ή οτιδήποτε. Ούτε από τους επισκεπτόμενους συχνά την μεγαλούπολη υπουργούς, υφυπουργούς, πολιτικούς. Και φυσικά, ούτε από την ελληνική κυβέρνηση ή τα υπουργεία Εξωτερικών, Πολιτισμού.

Η "Ελλάδα" έχει δώσει σε 4 σχολεία της, ελληνικά ονόματα: Αθηνά, Αρκαδία, Οδύσσεια, Ολυμπία. Η χώρα Ελλάδα της μιζέριας και της ανικανότητας, δεν τίμησε ποτέ την πόλη "Ελλάδα" στις ΗΠΑ.

**e Town of Greece was established by the New York State Legislature on March 22, 1822. Its name was chosen because of the current wave of sympathy toward the Greeks who were then fighting for independence from Turkish rule.**

